

## Konfirmandfamilier - kærlighed og kunst

Fredag aften er ofte familieaften, og det var fredag den 6. nov. også for konfirmanderne i Vamdrup. De var med hver en forælder i kirken til action painting og kunstworkshop for at arbejde med emnet kærlighed.

Hvordan ser kærligheden ud i den enkelte familie? I Bibelen læser vi om kærligheden, at den er tålmodig og mild. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Men alle familier kender både til kærlighed og kaos. Derfor var der i workshoppen et element af kaos med action painting. Familierne startede med at kyle vandballoner fyldt med farver på lærrederne. Det gav en del svineri i garagen, hvor det foregik, men også smil på læben og nogle utroligt flotte baggrundsfarver at arbejde videre med.

Workshoppen blev ledet af pædagog og kunstterapeut Annie Glistrup der inspirerede og guidede konfirmandfamilierne. Ud over bibelord og vandballoner stillede hun masser af farver, pensler, tuscher, stensil og slagmetal til rådighed, så familierne havde mange valgmuligheder og kunne udtrykke kærligheden i deres familie på deres helt egen måde.

Der blev arbejdet koncentreret med kærligheden som kunst. Både planlægningen af motivet og selve udførelsen optog konfirmander og forældre. De var så koncentrerede om kunstprojektet, at det var svært at få dem til at holde pause, da det blev tid til pizza. Nogle slap slet ikke penslerne og fortsatte arbejdet, mens de spiste pizza.

Efter aftensmaden blev familierne udfordret i den svære kunst at gøre deres malerier færdige. Det var nu, de skulle tage stilling til maleriet som helhed og afgøre, hvad der manglede, og hvad der skulle bevares, forbedres eller helt laves om. Nu skulle de gøre sig endnu mere umage, instruerede Annie Glistrup.

For nogle familier indfandt der sig en naturlig afslutning, mens andre arbejdede helt til enden og gerne ville have fortsat. Kunstworkshoppen sluttede med, at alle gik en runde og fik kigget på de andre familiers værker.

Har du også lyst til at se familiernes malerier om kærlighed, er de udstillet i Vamdrup kirke frem til første søndag i advent.